

Dwalen rondom Drimmelen

Afstand	12 kilometer (ca. 2,5 uur)
Startpunt	Parkeerplaats Oude Haven
Parkeren	Parkeerplaats Oude Haven
Bereikbaarheid OV	Bushalte Drimmelen Haven
Knooppunten	34, 38, 65, 66, 67, 68, 35, 24, 23, 20, 29, 8, 35, 32, 33, 34
Hoogtepunten	Haven van Drimmelen, uitgestrekte polders, begraafplaats Oud-Drimmelen en de Herengracht.

Aan de rand van de Amer en nationaal park de Biesbosch vind je weidse polders, waar het water zijn sporen heeft nagelaten. Ontdek historische punten temidden van een groen landschap en Nederlandse lichten.

dit is een wandeling van Regionaal Archief Tilburg

i **34** Dit archiefrondje is een cultuurhistorische wandeling waarbij we veel langs water en weilanden lopen. We starten op de hoek van de Biesboschweg en de Dorpsstraat bij de Oude Haven. Vanaf hier varen, zeker bij zonnig weer, vele bootjes richting Nationaal Park De Biesbosch, dat aan de overzijde van de Amer ligt. Wist je dat dit natuurpark het grootste zoetwatergetijdgebied van Europa is? Van de oude haven lopen we langs de nieuwe havens (Marina's) richting knooppunt 38. Toen prinses Beatrix op 22 juni 1968 de nieuwe jachthaven van Drimmelen opende was dit de grootste van West-Europa. Vervolg de route langs de Standhanzensedijk.

*Zie je dit symbool?
Dan vind je op de
laatste pagina
meer informatie
over deze plek.*

**TIP! IN DE HAVEN
KUN JE BOOTJES
HUREN WAARMEE JE
ZELF DOOR DE
BIESBOSCH MAG
VAREN. JE MOET
VAAK WEL VAN TE
VOREN RESERVEREN.**

38 Vanaf knooppunt 38 kijk je over de **Amertak**. Deze waterweg is voor de scheepvaart belangrijk, want hij verbindt de Amer met het Wilhelminakanaal. De Amertakbrug verbindt op haar beurt de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. Vervolg je weg naar knooppunt 65 door de polders en langs boerenerven. Je loopt soms langs een klein spoor, dit is de **Langstraatspoorlijn**. In de volksmond bekend als het **Halvezolenlijntje**, omdat deze werd gebruikt voor het vervoer van materiaal voor de schoenfabrieken.

65 Bij knooppunt 65 volg je de N623 nog een klein stukje tot de rotonde, waar je knooppunt 66 vindt. De **polders** in dit gebied hebben in de loop van de tijd veel meegemaakt. Op 19 november 1421, de naamdag van de heilige Elisabeth van Thüringen, werd de kracht van de natuur duidelijk. Door waarschijnlijk een zware noordwesterstorm en een extreem hoge stormvloed braken de dijken en voltrok zich een watersnoodramp in Zeeland, Holland, Vlaanderen, maar dus ook in delen van Noord-Brabant. Door de Hoekse en Kabeljauwse Twisten was het herstel en onderhoud van dijken en waterwegen verwaarloosd. De overstromingen staan bekend als de **Sint-Elisabethsvloed** en had in Brabant met name grote gevolgen voor Geertruidenberg. De stad was ineens omgeven door water en had geen landverbinding meer met het Hollandse Dordrecht.

i **66** Bij knooppunt 66 gaan we rechtsaf op de Sluizeweg en lopen nu langs de rand van het dorp Made richting 67. De polders in dit gebied werden niet alleen getroffen door de Elisabethsvloed, maar ook in 1953 kwam het water tijdens de **Watersnoodramp**. Daarnaast heeft de polder in dit gebied ook veel verschillende eigenaren gekend. Hiervan zijn in de archieven sporen terug te vinden.

67 Bij knooppunt 67 sla je linksaf op de Drimmelseweg en vervolg je naar 68.

68 Vanaf knooppunt 68 ga je naar rechts richting knooppunt 35 over de Zeggeweg. Net voor dit knooppunt steek je de Breede Vaart over. Wanneer je naar rechts kijkt zie je in de verte de Amercentrale liggen. Vanaf 1952 wordt hier elektriciteit opgewekt.

i 35 Op het fietspad gaan we naar links richting knooppunt 24. We volgen nu deels hetzelfde pad als de wandelroute van Heemkundekring Made & Drimmelen. Via de QR-Code op de volgende bladzijde vind je de route en meer informatie over de historie van dit gebied.

24 We wandelen richting Oud-Drimmelen. In 1421 werd ook dit dorp door de Sint-Elizabethsvloed geheel weggespoeld. Langzaam is het weer opgebouwd, maar in 1730 werd het opnieuw verwoest door een grote brand. Vandaag de dag telt het gehucht slechts negen huizen. Vervolg de weg naar knooppunt 23, waar je ook een watertappunt vindt.

i *Blokje om: Sla bij knooppunt 23 even linksaf voor een kijkje op de oude begraafplaats. Vroeger stond hier een vijftiende-eeuwse kerk, die werd gesticht ter vervanging van de door de Sint-Elizabethsvloed verwoeste kerk van Drimmelen. In 1793 werd de kerk afgebroken om plaats te maken voor een begraafplaats, welke hier op de dag van vandaag nog steeds ligt.*

WIL JE DE BIESBOSCH
VERDER ONTDEKKEN?
BEZOEK DAN BIESBOSCH
MUSEUMELAND. VANUIT
HIER VERTREKKEN OOK
EXCURSIES, ZOALS
BEVERVAARTOCHTEN OF
AVONTUURLIJKE
WANDELINGEN.

23 Vanaf knooppunt 23 loop je door Oud-Drimmelen en sla je bij knooppunt 20 rechtsaf. Aan je linkerhand ligt de Prinsenvolder. Loop door de polder tot knooppunt 29. Let op: bij het oversteken van de Breede Vaart, sla je rechtsaf en vervolg je door het weiland.

29 Bij knooppunt 29 loop je rechtdoor richting knooppunt 8 natuurgebied De Worp in. In dit laaggelegen gebied werd vroeger turf gestoken. De natuur kenmerkt zich door de krekens met rietoevers. Houd je oren en ogen goed open, want hier nestelen vele vogels.

8 Vanaf knooppunt 8 volg je een wandelpad totdat je weer op een bekend punt uitkomt. Bij knooppunt 35 staken we eerder de Breede Vaart over. Nu laten we het water aan onze rechterhand liggen en lopen door richting knooppunt 32.

i *Blokje om: Steek bij knooppunt 32 het bruggetje over. Hier is meteen links het monument voor de boeren in de Biesbosch die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers hielpen. Hun verzetswerk wordt in historische foto's herdacht.*

i 33 Vanaf knooppunt 32 loop je richting 33 verder Drimmelen in. Aan je linkerhand zie je aan Herengracht 28 de Hervormde Kerk uit 1792. In de steen boven de deur is te zien dat de kerk werd gesticht door Jonkvrouw van Doorn, vrouwe van Drimmelen, ter vervanging van de eerder genoemde kerk in Oud-Drimmelen (waar nu de begraafplaats is).

i 34 Bij knooppunt 33 vind je een oorlogsmonument ter herinnering aan de inwoners van Drimmelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het reliëf is van kunstenaar Jan van Gemert en werd in 1957 opgericht. Sla vervolgens rechtsaf richting de Dorpsstraat, het beginpunt van de wandeling. Je passeert hierbij het standbeeld van de Griendwerker. Dit werk uit 1983 van kunstenaar Niek van Leest laat een oude ambacht zien. Daarnaast dient een kleinere replica als onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor Nationaal Park de Biesbosch.

Sluit de wandeling af in de haven met een verfrissend drankje of zelfs een mooi boottochtje door de krekens van de Biesbosch.

Duik dieper in de historische bronnen

*Wil je meer ontdekken over dit gebied?
Scan dan de juiste QR-codes voor
aanvullende informatie. Het bijbehorende
knooppunt staat steeds vermeld.*



34

Grootse jachthaven van West-Europa!
De Tilburgse Koerier (1968)



66

Verkoop van twee percelen in de polders.
Charterbank Regionaal Archief Tilburg



35

Wandeling van HKK Made & Drimmelen
Heemkundekring Made & Drimmelen



23

Ontdek meer over de oude begraafplaats.
Online begraafplaatsen



32

Monument voor de boeren in de Biesbosch.
Omroep Brabant



33

Zo zag de Herengracht er vroeger uit.
Regionaal Archief Tilburg



34

Zo zag de Dorpsstraat er vroeger uit.
Regionaal Archief Tilburg



34

Leer meer over griendwerkers.
Verhalenbank



Check hier de andere Archiefbondjes!
Regionaal Archief Tilburg